



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο 21-06-2013
Αρ. Πρωτ. 28

Αγαπητέ κύριε Πρότανη,
το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης υιοθέτησε την διαμαρτυρία του κ. Α. Καστελλάκη για την μετονομασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα). Ως εκ τούτου, σας παρακαλεί να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την προσβολή της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, σας παρακαλεί να εντάξετε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της επερχόμενης Συνεδρίασης της Συγκλήτου και να προτείνετε την Προσφυγή του Πανεπιστημίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τιμή,



Γ.Μ. Σηφάκης

* Πρόεδρος Συμβουλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ της 4^{ης}/17-06-2013 Τακτικής Συνεδρίασης

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην 4η τακτική συνεδρία του στις 17/6/2013, στο Ηράκλειο, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την αδικαιολόγητη και παράτυπη μετονομασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε στη συγκεκριμένη μετονομασία χωρίς να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Σ.Ι., όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παρ. 6 & 7, του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 4, του Ν. 4076/2012 που ορίζει μεταξύ άλλων τη γνωμοδότηση του Σ.Ι. ως προϋπόθεση για τη μετονομασία, συγχώνευση, κατάτμηση και ίδρυση Σχολών και Τμημάτων. (Το σχετικό ερώτημα που υπεβλήθη από το αρμόδιο υπουργείο στο Π.Κ. απέχει από την ονομασία που προκρίθηκε τελικά).

Πέραν αυτού προκαλεί έκπληξη στα μέλη του Σ.Ι του Π.Κ. το γεγονός ότι διοικητικά όργανα του ελληνικού κράτους υπεισέρχονται σε επιστημολογικά ζητήματα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποτελούν αρμοδιότητα άλλων.

Είναι προφανές ότι η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διασφαλίζει εγκυρότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία που αποτελούν προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική ακαδημαϊκή λειτουργία.

Σημείωση: Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι με τα ίδια επιστημολογικά δεδομένα το αρμόδιο Υπουργείο προκρίνει δύο διαφορετικές λύσεις: στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η Ψυχολογία διαχωρίζεται από τις Κοινωνικές Επιστήμες. (Με σχετικό ΠΔ η μέχρι τώρα υπάρχουσα Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μετονομάζεται σε «Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας»). Αντίθετα, στο Π.Κ. η μέχρι τώρα υπάρχουσα Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μετονομάζεται σε «Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών» δηλαδή εδώ υπονοείται ότι η Ψυχολογία συμπεριλαμβάνεται στις Κοινωνικές Επιστήμες. Η ανακολουθία είναι πασίδηλη.